

SECOND HAND JONA

In de spiegel van
mijn in vers bloed
gedrenkte ziel
drijven hersencellen weg

toomloos pijnloos
richtingloos
woorden in
diaspora
schoolslag of vlinderslag
spreid wijd en sluit

tot
ik aanspoel
op het onderzeese
kerkhof van herinnering
zal ik hier
nooit meer slapen

door een smalle streep licht
zie ik wie ik liefheb wenken

een ongehoorzame Jona
uitgespuwd op het
strand in Nineve

een klein kind
kruipt naar zijn
wonderboom

Cees van der Pol

