

## Jong water

Stroomde hier niet in het holoceen  
het water langs van Rijn en Maas  
als eindpunt na een lange reis  
gevoed door regen, sneeuw en ijs?  
Eerst sijpelend door slib en gras  
met visjes, slakjes in 't moeras  
dwars door het Hollandveen?

Herschiep het landschap zich niet drastisch  
op het feest van Sint Elisabeth?  
Zoals m'n meester eens vertelde  
de Rijn, de Maas, de Schelde, in een delta ingebed.  
Met zalm en mossel, schol en steur,  
paaiend, broedend in kreek en scheur.

Stak eens een prins hier niet een spade?  
Ging Calands meesterwerk hier niet van start?  
Sindsdien slaan wij de scheepvaart gade  
naar 't Rotterdamse havenhart.  
Er varen zeekastelen, coasters, tankers langs.  
En langgeleden klippers: masten, zware zeilen.  
Schoorstenen blazend rook en stoom.  
En altijd die getijdenstroom.

Een schouwspel voor een groot publiek,  
genietend van de dynamiek van water,  
schepen en getijden. En uit de onderwaterzijde  
trekken vissers zeebaars, gul en tong.  
De stroom die eens het veen verdrong  
houdt Hoek van Holland eeuwig jong.

Ed van Berkel